

**Beste kinderen en ouders,**

In dit pakketje vinden jullie de bijbelverhalen voor week 16 en 17. Ook zit er weer een kleurplaat en een puzzelplaat bij.

Om de tijd wat te verdrijven hebben we voor jullie ook een paar mooie filmpjes verzameld. Om ze te bekijken kun je op de linkjes klikken die onder de plaatjes staan. Veel leesplezier, knutselplezier en kijkplezier gewenst!

#### **Max Lucado: Niemand is als jij (duurt ± 25 minuten)**

Het thema in *Niemand is zoals jij* is eigenwaarde en zelfbeeld. De wereld leert: je bent pas belangrijk als je slim, knap of getalenteerd bent. God leert: je bent bijzonder om wie je bent, zonder voorwaarden!



[https://www.youtube.com/watch?v=jMH\\_RUcf-wA](https://www.youtube.com/watch?v=jMH_RUcf-wA)

#### **Max Lucado: Krummel (duurt ± 30 minuten)**

Krummel de rups voelt zich zo verschrikkelijk gewoon. Hij is niet zo sterk als de mier. Hij heeft geen grappig huisje op zijn rug, zoals de slak. Hij heeft zelfs niet van die mooie stippen die het lieveheersbeestje heeft. Hij is gewoon.

Misschien vind jij jezelf ook wel te gewoon, net als Krummel. Zou je liever groter zijn? Of knapper? Wil je liever blond haar of juist bruin haar? Lees maar eens wat God tegen Krummel zegt: "Ik houd van je zoals je bent."



<https://www.youtube.com/watch?v=bPpPF5573tQ>

### De vertelling van de drie bomen (duurt ± 8 minuten)

Drie kleine bomen hebben grote wensen over wat ze later willen worden. Maar komen hun dromen ook uit? Of heeft God voor hen een heel speciaal plan?



<https://www.youtube.com/watch?v=9fUJWLn0sTA&t=3s>

### Verhalen uit de schatkist – EO (duren per aflevering ± 5 minuten)

In elke aflevering wordt een bijbelverhaal verteld door vertelster Kimberley. Op de achtergrond zie je een levendige animatie van het verhaal.



[https://www.youtube.com/results?search\\_query=verhalen+uit+de+schatkist](https://www.youtube.com/results?search_query=verhalen+uit+de+schatkist)

Groeten van de juffen en meesters van het Mozaïek

## **Bijbelverhalen voor week 16 (14 tot 20 april)**

### **Verhaal 1**

#### **De leerlingen ontmoeten Jezus bij het vissen**

De vrienden van Jezus wisten niet zo goed wat ze moesten doen nu Jezus niet meer bij hen was. Petrus zei daarom: "Ik ga wel weer vissen." Een paar andere vrienden antwoordden: "We gaan met je mee." Ze vertrokken met de boot, maar de hele nacht vingden ze niets. Toen het ochtend werd, stond Jezus aan de kant van het water. Maar de leerlingen zagen niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen hen: 'Hebben jullie ook vis te eten bij je brood?' Ze antwoordden Hem: 'Nee.' Toen zei Jezus: Gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water. Dan zullen jullie vis vangen.' Ze deden wat Jezus zei. Nu vingden ze zoveel vis, dat ze het visnet niet meer konden binnenhalen. Toen ze aan land waren gekomen, zagen ze daar een vuurtje met vis en brood er op. Jezus zei tegen de leerlingen: 'Geef Mij een paar van de vissen die jullie net hebben gevangen.' Petrus ging aan boord en trok het visnet het land op. Het zat helemaal vol: er zaten 153 grote vissen in. Maar het net scheurde niet. Jezus zei: 'Kom en eet.' Niemand van de leerlingen durfde te vragen: 'Wie bent U?' Want ze wisten dat het Jezus was. Jezus nam het brood en de vis en gaf het aan hen. Hetzelfde deed Hij met de vis. Toen ze klaar waren met eten, zei Jezus drie keer tegen Petrus: 'Petrus houd jij van mij?' En Petrus zei drie keer: Ja, Heer, ik houd van u'. En toen zei Jezus: 'Dan moet je voor mijn lammetjes en schapen zorgen Petrus.' Daarmee bedoelde Jezus dat Petrus en de leerlingen nu verder moesten gaan met het werk van Jezus. Dat ze niet weer visser van vissen moesten worden, maar vissers van mensen moesten blijven. Jezus zei: 'Ga terug naar de stad, en wacht in jullie huis. God zal je helpen bij je werk. Wacht tot God je kracht uit de Hemel geeft.' En toen ging de vrienden van Jezus terug naar de stad.

*(De bijbelverhalen gaan nu eerst verder uit het bijbelboek 'Koningen'. We zullen het verhaal van Jezus en zijn leerlingen weer verder vertellen rondom Hemelvaart en Pinksteren)*

### **Verhaal 2**

In het land Israël is David de koning. Hij is al erg oud en het duurt niet lang meer tot hij zal overlijden. Er zal dus binnenkort een nieuwe koning moeten komen. Eén van de zonen van David heet Adonia. Hij wil heel graag de nieuwe koning worden en bedenkt een plan om dat te regelen. Hij geeft een groot feest met heel veel eten en drinken. En hij nodigt veel vrienden en familie uit. Behalve zijn broer Salomo. Tijdens het feest vraagt hij iedereen om voor hem te stemmen als nieuwe koning. Heel veel mensen op het feest vinden Adonia een knappe man. En ze vinden het erg gezellig op het feest. Dus ze zeggen tegen Adonia dat hij wel de nieuwe koning mag worden. Ze spreken af dat ze Adonia aan het eind van het feest tot koning zullen kronen.

Maar... lang geleden heeft koning David al gezegd dat zijn zoon Salomo koning mag worden. Dat heeft hij met God afgesproken. Als de moeder van Salomo hoort dat Adonia stiekem een plan bedacht heeft om koning te worden gaat ze naar koning David toe en vertelt over het sluwe plan van Adonia. Koning David vraagt of de profeet Natan bij hem komt en vraagt hem om te helpen. Profeet Natan giet gauw geurige olie over het hoofd van Salomo zodat hij vanaf nu de nieuwe koning is.

Het feest van Adonia is nog in volle gang. Dan komt er een boodschapper binnen en vertelt dat David zijn zoon Salomo als koning heeft gekroond. En dat koning Salomo wel weet welk gemeen plannetje Adonia bedacht heeft. Dan wordt Adonia erg bang. Zou koning Salomo nu heel boos op hem zijn? Misschien moet hij nu wel naar de gevangenis... of misschien nog wel erger... Adonia bedenkt weer een plan. Hij springt gauw op zijn paard en rijdt naar Salomo toe. Hij hoopt maar dat Salomo hem wil vergeven. Gelukkig voor Adonia is Salomo is een wijze man. Hij doet Adonia niets en hij stuurt hem naar huis.

Zoekplaat: Jezus is de Goede Herder



## **Bijbelverhalen voor week 17 (20 tot 27 april)**

### **Verhaal 1**

#### **Salomo vraagt om wijsheid**

Salomo probeert een goede koning te zijn, net als zijn vader David was. Maar hij vindt het best spannend en lastig om koning te zijn. Salomo is nog een jonge man. Hij weet niets over hoe je een land moet regeren. Hoe je voor een volk moet zorgen. Het valt niet mee.

Op een nacht heeft Salomo een droom. In die droom praat God met Salomo. God vraagt aan Salomo: 'Als je één wens mag doen Salomo, wat zou je dan wensen?' Dat vindt Salomo een lastige vraag. En hij denkt diep na. Zal hij vragen of hij een machtige koning mag worden? Of juist een hele rijke? Hij kan natuurlijk ook vragen of hij beroemd mag worden. Maar dan weet Salomo ineens wat het beste antwoord is, en hij zegt tegen God: 'Dan wens ik dat ik een wijze koning word, die goede beslissingen neemt'. Dat vindt God een goed antwoord, en Hij zegt tegen Salomo: 'Dan geeft ik je wijsheid. En ook macht en rijkdom. En je zult beroemd zijn. Niemand zal wijzer zijn dan jij. En als je je aan mijn regels houdt, en net zo'n goede koning bent als je vader David, dan zal ik je een lang leven geven.' Dan wordt Salomo wakker, en hij weet dat hij een heel bijzondere droom heeft gehad. Hij bedankt God.

### **Verhaal 2**

#### **Twee vrouwen vechten om een kind**

Op een dag komen er twee vrouwen bij koning Salomo. Ze hebben een kindje bij zich. Ze hebben verschrikkelijk ruzie. Als ze de zaal binnenkomen waar Salomo op zijn troon zit hoort hij ze luid schreeuwen. 'Dat kind is van mij!' 'Nee, het is van mij!' Salomo vraagt aan de vrouwen wat er aan de hand is. De ene vrouw zegt: 'koning Salomo, dit kind is van mij. Ik heb het zelf gekregen. Toen ik vannacht aan het slapen was heeft mijn buurvrouw mijn kind afgepakt'. Maar de andere vrouw zegt: 'Nee koning, dat is niet waar. Het is precies andersom. Het is mijn kind en zij heeft het afgepakt.' En dan begint het schreeuwen weer opnieuw. Salomo denkt goed na. En dan bedenkt hij een plan. Hij zegt tegen één van de bediendes: 'haal eens een scherp zwaard'. Als de bediende terugkomt met het zwaard zegt hij tegen de vrouwen: 'wees nu stil. Ik zal het probleem oplossen. Ik snij het kind door de midden. Dan krijgen jullie allebei de helft'. De ene vrouw vindt het een goed idee. Maar de andere zegt: 'Nee koning, dat moet u niet doen! Geef het kind dan maar aan haar!' En nu weet Salomo van wie het kind echt is. De laatste vrouw krijgt het kind omdat zij ècht van haar kind houdt. Zoveel zelfs, dat ze er alles voor over heeft dat het blijft leven. Ze wil het kindje zelfs wel weg geven aan een ander. Als de vrouwen vertrokken zijn praten de mensen in het paleis nog lang na over deze gebeurtenis. Die koning Salomo, dat is ècht een wijze koning!

### **Verhaal 3**

#### **Salomo bouwt een tempel**

Het is vrede in het land van koning Salomo. En dat is fijn. Nu heeft Salomo tijd om een plan uit te voeren dat hij al eerder bedacht heeft. Hij wil een kerk bouwen, een tempel. Een prachtige tempel, eentje die nog nooit eerder gemaakt is. Hij vraagt zijn vriend, koning Hiram, om hem te helpen. Dat wil Hiram wel. Koning Hiram stuurt prachtig hout en heel veel dienaren. Samen met de dienaren van koning Salomo moeten ze stenen hakken. Salomo zorgt er voor dat de tempel prachtig wordt, aan de binnenkant en de buitenkant. De tempel wordt heel mooi versierd met houtsnijwerk van palmbomen, vogels, bloemen en engelen. Ze worden met goud bedekt. En voor het gebouw wordt een plein gebouwd, met een muur eromheen. Als de tempel klaar is zijn er zeven jaren voorbij. Bij de opening van de tempel is het groot feest!



## Zoek de verschillen: Salomo bouwt een tempel



Dit filmpje gaat ook over het bouwen van de tempel:

<https://www.youtube.com/watch?v=-tuvq5cuCuc>